

Islam

Over de gewelddadige kant van de islam zijn vele boeken geschreven. Twee goede boeken zijn *Jihad in de polder* van Siem Eikelenboom over de radicale islam in Nederland, en *Terreur in naam van God* van Jessica Stern over religieus extremisme in het algemeen. Beide boeken heb ik gelezen, en kan ik aanraden. Zelfs een verschijnsel als terrorisme blijkt goed te onderzoeken. We kunnen psychologische, sociale en ideologische factoren aangeven die mensen tot terrorisme aanzetten. Hoe zit dat dan? Helaas is dat niet in een paar woorden te zeggen. Gewoon lezen die boeken.

Maar daar moeten we het niet bij laten. In Nederland wonen een miljoen moslims. De overgrote meerderheid daarvan wil met terrorisme niets te maken hebben. Voor een realistisch beeld van de Nederlandse moslims moeten we de schijnwerpers niet alleen richten op de extreme gevallen. Ik heb dan ook lang gezocht naar een boek waarin een doorsnede van de islam in Nederland aan bod komt. En dan niet in de vorm van tabellen en grafieken. Maar gewoon interviews met Nederlandse moslims van allerlei pluimage. Stukjes levensgeschiedenis, meningen over actuele problemen en mogelijkheden, enz.

Enige tijd geleden heb ik het gevonden. Het boek heet *De moslim bestaat niet* en is geschreven door de journaliste Samira Abbos. In totaal dertien personen worden geïnterviewd. Sommigen bekend, anderen onbekend. Sommigen autochtoon, anderen allochtoon. Van radicaal tot liberaal. Wat daaruit overduidelijk blijkt is dat de vraag of de islam zich met de Nederlandse cultuur verdraagt, op die manier gesteld geen zin heeft. Wie met het oog op zijn toekomstige plaats in hemel of hel de Nederlandse wetgeving en gebruiken schadelijk acht, heeft duidelijk een probleem. Abdul-Jabbar van de Ven denkt er dan ook hard over om Nederland te verlaten. . . Weer anderen gaan uit van het gegeven dat Nederland geen islamitisch land is. Zij streven ernaar binnen de hier en nu bestaande behoorlijk ruime mogelijkheden als moslim een godsdienstig en sociaal verdienstelijk leven te leiden. Dat klinkt al weer heel wat sympathieker. Een dergelijke Nederlandse islam zou best kunnen.

Bart van Donselaar