

Het is niet zo vreemd dat de reacties steeds heftiger worden. Men begint ook in ons land door te krijgen tot welke absurde consequenties de zogeheten politieke correctheid voert. Zouden de antizwartepietisten in eigen kring een aangepaste versie van het sinterklaasfeest vieren, dan was er niets aan de hand geweest. Waarschijnlijk was het sinterklaasfeest door onderlinge kruisbestuiving dan ook wel vanzelf veranderd. Helaas heeft een groepje antizwartepietistische heethoofden gekozen voor een frontale aanval op het Nederlandse volksfeest, met als argument: "wij voelen ons door de figuur van Zwarte Piet gekrenkt en daarom moet het sinterklaasfeest aan onze wensen worden aangepast." Niet zo gek dat je dan de wind van voren krijgt. Er is geen enkele reden om je als donkere medemens door de figuur van Zwarte Piet gekrenkt te voelen, de Zwarte Pieten spelen in het sinterklaasfeest een vrolijke en productieve rol terwijl de (blanke) sint een sukkelende oude man is die vooral vermaningen uitdeelt. Dat is echter niet hoe de antizwartepietisten het zien. Zij zijn er vanuit hun obsessie met raciale kwesties op gebrand Sinterklaas als een wijze baas of heerser en de Zwarte Pieten als de domme slaven van de sint te interpreteren. Vervolgens voelen zij zich gekwetst omdat de donkere mens in het sinterklaasfeest als tweederangsburger zou worden voorgesteld. Omdat men er dan ook nog eens slavernij en racisme bij sleept staan er gelijk pelotons linkse personen en organisaties klaar om aan deze 'bevrijdings'strijd deel te nemen.* Iedereen kan zaken interpreteren hoe die dat wil, en daarom geloof ik ook wel dat de antizwartepietisten zich echt gekwetst voelen. Maar moeten andere mensen die de antizwartepietistische karikatuur van het sinterklaasfeest niet delen daarom hun feest aan de wensen van de antizwartepietisten aanpassen? Dacht het niet!** Dan is het einde pas echt zoek. Wordt door een clown met een wit geschminkt gezicht de blanke gediscrimineerd? Niemand die dat zo ziet. Door zaken op een bepaalde manier te interpreteren kan men zich wel door van alles en nog wat beledigd of gekwetst voelen. Daar rekening mee houden zou ertoe leiden dat etnische en religieuze minderheidsgroepen op basis van hun eigen interpretatie van zaken en hun eigen al dan niet gekwetst zijn gaan uitmaken welke culturele uitingen er in ons land wel of niet zijn toegestaan. Dat is waar het hier eigenlijk om gaat.

* Ik beschouw mijzelf als links, maar dergelijk Pavlov-gedrag ergert mij in hoge mate. Ten eerste omdat links zich zo belachelijk maakt, en ten tweede omdat er op andere gebieden wel degelijk een echte sociale strijd tegen armoede, achterstelling e.d. te leveren is.

** Meer over de Zwarte Piet kwestie in onderstaande artikel:
<http://www.donselaria.nl/lange-tenen.pdf>

Bart van Donselaar
21 oktober 2013
(reactie op Joop.nl)